

Café Moeke ademt geschiedenis

Aparte attributen aan plafond en muren



PROOST!

door **Jessica Bode**

HOLLANDSCHE RADING

•Aan het plafond hangen oude tennisrackets, fluitketels, saxofoons en trompetten.

Aan de wand schilderijen en foto's waarvan eigenlijk niemand weet wie erop staan. Café Moeke in het kleine dorpje Hollandsche Rading ademt historie.

Dit etablissement in gemeente De Bilt is reeds ge-

vestigd sinds 1909. Van oorsprong een uitspanning met speeltuin, nu een vijfsterren eetcafé met gezellig terras.

Toevallige passanten, dagjesmensen op de fiets en stamgasten uit de omgeving waaien hier dan ook graag even aan. Voor een kop koffie met gebak, lunch, borrel of diner.

Zo rond 16.00 uur is het wel tijd om even te borrelen en we bestellen twee glazen

Café Moeke in Hollandsche Rading heeft een gezellig terras.

FOTO MENNO BAUSCH

Rioja Marqués de Caceres.

Op de drankenkaart staan vooral veel wijnen. Voor wie het druivennat niet lust is er minder keuze. Voor een dergelijk eetcafé verwachten we meer



dan een handjevol bier-tjes. De borrelkaart daarentegen is wel flink gevuld en we besluiten een klein portie ossenworst, bitterballen en mini hamburgertjes te bestellen.

Ons oog valt ook op de avondkaart en we bestellen er nog snel een voorgerecht bij. Jamon Iberico ham met in tempura gefrituurde gamba's en truffelmayonaise. Ideaal om te delen.

Café Moeke blijkt een hommage aan een bijzondere dame. De gastvrouw die hier jarenlang goed voor de gasten heeft gezorgd. In de volksmond werd gezegd: 'We gaan naar Moeke'.

En de bijzondere attributen aan de muren en plafond hangen er niet zomaar. Deverzameling is in de loop der jaren opgebouwd door stamgasten.